



MARANATHAKERK

Giessenburg

PKN gemeente



NB zondag 28 augustus 2022

Vandaag zondag 28 augustus hopen we buiten onze dienst te houden. Voorganger in de openluchtdienst is dhr. Dirk van Asperen, uit Hardinxveld-Giessendam. Muzikale medewerking wordt verleend door de band 4Tune.

Bericht van voorganger Dirk van Asperen

Als opwarmertje voor zondag heb ik me laten inspireren door het lied Imagine van John Lennon. 'Stel je toch eens voor.' Dit lied wordt door de band 4Tune gezongen.

Stel je toch eens voor
dat alle bomen slapen
dat niets zou zijn geschapen
dat alles is gelogen,
geen greintje mededogen

stel je toch eens voor
dat de liefde niet bestond
alleen een grote mond
dat bloemen niet meer bloeien
en koeien niet meer loeien

stel je toch een voor
geen muziek of hoogste lied
alleen maar angsten en verdriet
dat de Hemel niet bestaat
dan ben je toch ten einde raad.

stel je toch eens voor
hoe buiten vogels zingen
en kinderen touwtje springen
dat alle mensen dromen
over een bestaan volkomen.

Wat een voorrecht dat ik in Giessenburg, waar ik jarenlang gekerkt heb, mag komen spreken over vrijheid. Ik nodig u/jullie van harte uit om naar de openluchtdienst te komen. Om samen met elkaar te zingen te luisteren en te bidden tot eer van God.

met vriendelijke groet,

Dirk van Asperen

Volgende week zondag 4 september gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. We hopen in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Collecte 28 augustus 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor de Pauluskerk in Rotterdam.

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het 'perspectief op beter' van deze mensen. En dus is ieder mens bij hen onvoorwaardelijk welkom. De Pauluskerk biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Zij 'helpen waar geen andere helper is' en zijn daarmee voor veel mensen een noodverband. Zo nodig worden mensen doorverwezen naar hulp- en zorgorganisaties. Door zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van de bezoekers van de Pauluskerk steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén wil de het Diaconaal Centrum Pauluskerk er zijn. En via activiteiten willen ze hen als het even kan weer nieuw perspectief bieden. Helpen betekent: mensen opvangen, maar ook hun levenskracht versterken, zodat zij na een tijdje weer op eigen kracht verder kunnen. Help u mee om dit werk mogelijk te maken? Uw bijdrage is meer dan welkom. Kijk voor meer informatie op www.pauluskerkrotterdam.nl
Doneren is ook mogelijk met gebruik van de QR code.



De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen van zondag 28 augustus gaan met onze hartelijke groeten naar br. en zr. Cees en Rita de Bruyn-van Sprang.

De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes.

Geloofskracht

Eén van de verhalen die me bij uitstek een vakantiegevoel bezorgen, is de wonderbare spijziging. Net terug van onze eigen vakantie, met veel broodjes onderweg, kan ik me helemaal indenken hoe heerlijk het moet zijn geweest. Wij nemen meestal niet veel mee. Water, brood en wat kaas voldoen. Genietend van de buitenlucht en het uitzicht zie ik me dan ook wel naar de verhalen van Jezus luisteren. Maar ik zou iets hebben gedaan wat nergens vermeld wordt in de Bijbelteksten. Als ik nu toch niets bij me had gehad en ik was daar met vele mensen en we hadden alsnog eten gekregen van leerlingen aan wie je kon zien dat ze het ook niet zo breed hadden. Als ik nu toch Jezus had gestoord (ze trokken zich terug om rust te vinden, maar de schare kwam het te weten (Lk. 9: 10-17)) en hij was toch vriendelijk gebleven; wat had ik dan gedaan? Na afloop had ik bedankt. Ik had mijn waardering uitgesproken. Ik had op z'n minst één van die twaalf benaderd. Maar de teksten vertellen het ons niet. De honger was gestild en er volgde stilte. De Bijbel zwijgt in alle talen. Heeft iemand toen ooit wel eens dankjewel gezegd tegen Jezus?

Yvette Pors

Mededeling vanuit de gemeente

-Huwelijk

Zaterdag 10 september 2022 hopen Ard Schakel en Sanne Willemsen in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de kerk op het terrein van de Willemschoeve in Woerden. Van harte wensen we Ard en Sanne een schitterende dag toe samen met hun familie en vrienden en Gods zegen over hun huwelijk.

Vrijwilligers gezocht voor De Groene Wei

Voor het binnenkort te openen centrum "De Groene Wei" in ons dorp is De lange Wei dringend op zoek naar vrijwilligers voor diverse hulpdiensten.

Bijgaand in bijlage vindt u een flyer met meer info over het mooie werk als vrijwilliger in de Groene Wei.

Data ter herinnering

4 september	Bevestiging en intrede van ds. J. Menkveld in de Hervormde kerk
18 september	Startzondag en bevestiging ambtsdragers

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 4 september.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 2 september 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com